

Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Giotto, 1303-1305

Nieuwsbrief Johanneskerk

22 maart 2024

webversie

Bezinning



De Stille Week

Palmpasen is het begin van de Stille Week. Jezus rijdt op een ezelsveulen de stad van David, Jeruzalem binnen.

Zijn volgelingen zijn hem vanuit de stad al tegemoet gelopen met (vredes-)palmtakken. Vervolgens leggen ze hun mantels op de grond en roepen: "Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!" (bron: de 'vredespsalm' 118) Het messiaanse feest van het komende koninkrijk van hun voorvader koning David kan beginnen. "Hosanna in de hoge!"

Ze herkennen in de woorden en daden van Jezus 'de ware zoon van David' en ze erkennen hem voor even als Koning van de Vrede, rijdend op een ezel, zachtmoedig, rechtvaardig en bevrijdend.

Wat er verder in de dagen erna gebeurt staat in het teken van dat messiaanse visioen dat op het punt staat werkelijkheid te worden. Toch? Maar zowel aanhangers, meelopers als tegenstanders van Jezus schrikken terug voor een radicale keuze voor dat Messiaanse Rijk, waarin eersten de laatsten worden, koningen en machthebbers van hun troon worden gestoten en je niet te beroerd moet zijn om te dienen en 'voeten te wassen'....

Het draait uit op confrontaties met de religieuze, politieke en invloedrijke mensen van toen: hogepriesters, schriftgeleerden, oudsten, farizeeën, herodianen en sadduceeën. Tenslotte loopt het uit op een fatale clash met de wereldlijke macht, gepersonifieerd door koning Herodes en stadhouder Pilatus. Jezus wordt gekruisigd, sterft en wordt begraven.

Op de derde dag is er een leeg graf: 'het wonder van de Paasmorgen'.

Willem Barnard vatte dat 'gebeuren' eens kort samen, mede n.a.v. van psalm 118, vers 17 en 18:

*Jezus heeft geleden en is gestorven,
maar is door God niet prijs gegeven aan de dood,
maar aan het leven."*

Bezinning

Vanuit die 'geloofservaring' geven vele jaren later evangelisten en apostelen hun verhalen door. In tijdgebonden voorstellingen verwoorden, verbeelden en bezingen zij het onvoorstelbare: Gods levensadem heeft hem opgewekt, de Dood kon niet óp tegen de Levensadem. Ze noemen Jezus de 'eerstgeborene' van een nieuwe schepping. En vervolgens zingen eeuwen later zijn volgelingen in de Paasnacht, ook in de Johanneskerk:

We overnachten in elkaars schaduw.

We worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

(Huub Oosterhuis)

Vanuit die 'geloofservaring' worden volgelingen van Jezus, mensen van de Weg, dus ook wij, uitgenodigd brood en wijn met elkaar te delen en te doen wat gedaan moet worden: liefde verspreiden, vrede stichten, bevrijden en verzoenen, overal waar ze gaan. Waarom? Om dat messiaanse visioen levend te houden. Want zij weten vanuit dezelfde bijbelse traditie maar al te goed: 'waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk'. (Spreuken 11:14)

De geloofservaringen in de Stille Week en op Paasmorgen maken hen voor altijd 'opstandig en opgewekt'. Zij zijn ertoe geroepen!

Epko Smit

afbeelding: Kees de Kort

NB. Vanaf aanstaande zondag vindt u voor elke dag in de Stille of Goede week een beeld of tekst ter overweging in uw mailbox. Het is een selectie uit de 'Op weg naar Pasen'-boekjes 2021 en 2022.

Pastoraat

Oproep voor Paasmorgen!

Om het feest van Pasen extra feestelijk te maken vragen wij u om op Paasmorgen 31 maart

één of meerdere bloemen mee te nemen naar de viering.

Wat we met die bloemen gaan doen dat hoort en ziet u op Paasmorgen.

Wij rekenen op een fleurige en kleurige bijdrage van u allemaal!

Namens de Bloemengroep

Geja Smit



Diaconie

Collecten

1e collecte

zondag 24 maart: Protestantse kerk Missionair Nederland

Het Paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online.

zondag 31 maart: Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia

Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit horecasector.

2e collecte

Stichting Nijlvallei

Vanuit het jaarverslag van de stichting krijgen wij berichten over het door ons gesteunde Project: Eten voor daklozen in Caïro. In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers ca. 13.000 maaltijden verzorgd. De projectleider vertelt ons: 'Het is een grote zegen dat jullie ons helpen. Elke dag zijn we bezig met de vraag hoe we de daklozen kunnen bijstaan, behalve op maandag want dan brengen wij ze een warme voedzame maaltijd dankzij jullie bijdrage.'

Dat de nood hoog is blijkt bijvoorbeeld uit het schrijnende geval van een gehandicapte vader die door zijn handicap de huur niet meer kon betalen en nu met zijn vrouw en kinderen op straat leeft.

Diaconie

Eenvoudige maaltijd op Witte Donderdag

Zoals u de laatste zondagen reeds gehoord hebt bij de mededelingen van de diaconie is er een eenvoudige maaltijd op Witte Donderdag op 28 maart.

Deze begint om 18.30 uur.

Tot nu toe hebben zich reeds meer dan 40 mensen opgegeven.

Ook komende zondag is er nog mogelijkheid om in te tekenen op de lijst of u aan te melden bij een van de diaken.

Aansluitend gaat om 19.30 uur Lennart Heuvelman voor.

Met hartelijke groet,

De diaconie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Ontmoeten & Verdiepen

Zaterdag 23 maart NederlandSchoon

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 23 maart.

Een zwerfafvalvrij Nederland is belangrijk voor mens, dier en milieu. Kom samen met dorpsgenoten in actie voor een gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving. Voor hesjes, prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Verzamelpaats: Kerplein Leersum

Aanmelden: Paul Mertens

prikkers@dorpennatuur.nl



Voor Ontmoeten en Verdiepen werken de kerken van Maarn / Maarsbergen, Leersum en Doorn steeds meer samen op het gebied van duurzaamheid. Zorg voor de schepping is daarbij de belangrijkste drijfveer. In april organiseren we daarvoor twee activiteiten.

Zaterdag 6 april verzamelen we om 10.00 uur voor een **groene wandeling** in de Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 in Maarn.

Vandaar wandelen we naar het Blauwe Huis in Maarsbergen, waar we een rondleiding krijgen over de boerderij en de omgeving. Het geheel is gericht op behoud van natuurkwaliteit en het herstel van biodiversiteit. Na koffie of thee wandelen we weer teug naar Maarn, waar we rond 13.00 uur aankomen. Totaal 10 tot 12 km.

Graag brood en een beker meenemen voor de gezamenlijke lunch in het Blauwe Huis.

We kunnen gezamenlijk naar Maarn (per fiets) gaan; graag aanmelden via hiljelogtenberg@hotmail.com



Ontmoeten & Verdiepen

Dinsdag 9 april komen we opnieuw in de Ontmoetingskapel (inloop 19.30, start 20 uur) om na te denken over **groei versus het genieten van genoeg**. Eveline van Leeuwen, hoogleraar in Wageningen en kerklid in Maarn bekijkt dit vanuit de economische hoek. Hoe komen we op een economie zonder altijd meer meer te willen? Een jongere komt aan het woord om te vertellen wat voor haar de urgentie is van het onderwerp. Teun Kruijswijk Jansen, emeritus-predikant uit Doorn, gaat in op het gelovig perspectief, gebaseerd op Psalm 8 in de Naardense vertaling 'Ene, onze Heer, hoe machtig uw Naam op aarde overal.' Uiteraard gaan we ook met elkaar in gesprek!

Entree €5,-



Donderdag 11 april Primo Levi na God

Verhalen van een nieuwe Bijbel

Hoe kun je schrijven over de mens en God na Auschwitz? Het 'na' in de titel verwijst naar het verlies dat Auschwitz veroorzaakte en de uitdaging die het betekende voor het denken over de mens en God, zowel in het werk van de Italiaans-Joodse scheikundige en schrijver Primo Levi, als in de theologie en filosofie. Het boek focust op drie thema's: onrechtvaardig lijden, chaos en schepping, en goed en kwaad.

Inleider is dr. Joyce Rondaij (1990), theoloog. Zij houdt zich bezig met de vraag wat het betekent om mens te zijn, in relatie tot de medemens, de niet-menselijke ander en God.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Koningshof Doorn

Entree: € 6,-

De liedmiddag die zondagmiddag 21 april zou plaatsvinden in de Johanneskerk is verplaatst naar het voorjaar van 2025.

*Namens de commissie O&V,
Teun Monster*

Commissie Eredienst

Een ‘groen’ moment in de Eredienst

Zoals u weet heeft de Johanneskerk Leersum zich in 2022 aangesloten bij de ‘GroeneKerkenactie’, een initiatief van Kerk in Actie en TEAR om kerken te helpen stappen te zetten naar duurzaamheid.

Sindsdien zijn we als Johanneskerkgemeente actief aan de slag gegaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Zo is o.a. de tuin rondom de kerk na de valwind omgetoverd tot een prachtige ecologische Johanneshof met aandacht voor planten, bomen, vogels, andere dieren en insecten. Ook is het kerkgebouw zelf door allerlei energiebesparende materialen zowel van binnen als van buiten in 2022/23 verduurzaamd.

Vorig jaar kregen alle commissies binnen onze geloofsgemeenschap de opdracht eens na te denken over groene activiteiten vanuit hun speciale invalshoek. Zo kreeg de diaconie als eerste ‘het groene stokje’ aangereikt en deelde aan iedereen zelfgemaakte duurzame broodzakken uit ter vervanging van al het plastic verpakkingsmateriaal. Vervolgens werd het stokje doorgegeven aan de commissie pastoraat. Zij vroeg de gemeenteleden ontvangen kerstkaarten te ‘recyclen’ tot nieuwe kaarten en die te versturen.

Nu is het de beurt aan de commissie eredienst. Zij hebben aan de kerkenraad voorgesteld de komende drie maanden in elke viering een ‘groen’ moment op te nemen in de liturgie. Daarvoor stelden de commissieleden o.a. een lijst op met zoveel mogelijk ‘groene’ liederen uit het Liedboek en ook enkele liederen uit andere bundels. Natuurlijk is de lijst wat arbitrair, want wat zijn eigenlijk ‘groene’ liederen? Het is een ruim begrip. Is de tekst een lofzang op de schepping, op de prachtige natuur of gaat de tekst in op de verantwoordelijkheid van de mens ten aanzien van alles wat er leeft op aarde? Er zijn ongetwijfeld ook andere keuzes te maken. Bovendien realiseren we ons dat er meerdere mogelijkheden zijn om in de eredienst aandacht te vragen voor dit ‘GroeneKerken’-initiatief: bijvoorbeeld in de preek en in de gebeden.

Aan de (gast-)voorgangers wordt gevraagd of ze bereid zijn om in de periode na Pasen, in de drie maanden april, mei en juni 2024 in de vieringen, waarin zij in de Johanneskerk voorgaan, een “groen moment” (lied, preek, gebeden) te markeren. Ze zijn uiteraard geheel vrij welke keuze zij maken. Wat de liederen betreft kunnen ze kiezen uit de aangeboden ‘groene’ liederen, maar ook een ander lied is welkom, mits met tekst en melodie ruim van te voren aangeleverd aan het schermteam. De (gast-)voorgangers worden door onze ‘preekvoorzener’ Hans Breunesse van dit initiatief op de hoogte gebracht.

*Namens de cie Eredienst,
Epko Smit*

Kerkenraad

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 29 januari 2024

De voorzitter opent de vergadering met een gebed van Iona, uitgesproken bij de afscheidsdienst van Evelyn. We kunnen spreken van een geslaagd afscheid. Evelyn was verguld met de liedmiddag. Wim Keetbaas maakt een fotoboek.

Het thema van de classis bijeenkomst van de ring Doorn in Veenendaal op 7 maart is: 'De toekomst van de kerk en wat kunnen wij leren van anderen'.

In het evaluatieverslag van Evelyn worden drie suggesties voor verbetering genoemd: Inhoudelijke bezinningsmomenten, onderling en naar buiten: Dit wordt een aandachtspunt voor de nieuwe predikant.

Communicatie, wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk: Social media wordt opgepakt door Lennart.

Kennis van de recente geschiedenis: Met name de plannen met de midden-generatie zijn niet goed gelukt. Het is vooral belangrijk om persoonlijk contact te houden en dat mensen weten dat zij 'gezien' worden. Vanuit het pastoraat wordt gekeken naar alle leeftijdsgroepen, dus ook naar de midden-generatie.

Het contract met Lennart Heuvelman als ambulante predikant is verlengd tot eind 2024, of wordt eerder beëindigd als er voor die tijd een nieuwe predikant wordt benoemd.

Door de beroepingscommissie zijn profielschetsen van predikant en gemeente gemaakt. De secretaris van de classis heeft ons er op gewezen dat toestemming aan de classis gevraagd moet worden om te beroepen, inclusief indiening van een werkplan voor de nieuwe predikant.

Hanny en Geja hebben hun pastorale taken overgedragen aan Henk en Renny. Er wordt een nieuwe indeling van de wijken gemaakt. Er worden meer bezoekmaatjes gezocht voor de pastorale bezoeken.

Het schilderij dat is geschonken door Veronica van de Brink krijgt een plek in de consistoriekamer. Voor de werkzaamheden in de pastorie zijn offertes aangevraagd. Uitvoering zal plaatsvinden voor 1 april (indien mogelijk). Herstel van het voegwerk en de reiniging en van de buitengevels is opgedragen en kan vanaf half februari worden uitgevoerd, afhankelijk van het weer.

Kerkenraad

vervolg kerkenraadsverslag

Er is overleg geweest tussen de voorzitters en scriba's van de Johanneskerk en de Michaëlkerk. Het was een goed open gesprek. Ook is er overleg geweest met het bestuur van de Geloofsgemeenschap St. Andries.

Geja en Hanny zijn voor het laatst in de vergadering. Arend spreekt waardering uit dat zij ook vanavond weer actief en als altijd opbouwend hebben meegedaan, evenals alle voorgaande vergaderingen. Arend dankt de dames ook voor hun actieve rol in het pastoraat. Als blijk van dankbaarheid overhandigt Arend namens de gemeente een kleine stoffelijke waardering.

Tom van Kooten sluit de vergadering met het gebed 'Als wij tot U bidden' van Janneke Nijboer.

Vooraankondiging gemeenteberaad

Op zondag 21 april zal na de dienst het gemeenteberaad worden gehouden. Zet de datum vast in uw agenda!

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Activiteiten

Iona zangmiddag in Zeist!

Iona Community Nederland viert de 25ste verjaardag met John Bell en veel mooie liederen.

Op 14 april komt de zangmeester van de Iona Community, John Bell, met ons zingen. Het wordt een middag waarin de Iona Community Nederland de verjaardag viert, en nieuwe liederen gepresenteerd worden.



Vele Nederlanders zijn geraakt door de Iona Community. Met een manier van geloven die sociale actie en bewegelijke muziek verbindt. De liederenschat van Iona kreeg in de laatste 25 jaar vaste grond in de Nederlandse kerken.

Vandaag vieren we dat. In het Liedboek uit 2013 zijn vele liederen uit Iona opgenomen. Er komen er steeds weer bij, zelfs.

We zingen het lied, speciaal voor dit jubileumjaar, 'De stenen roepen'.

Met John Bell, die het plezier van zingen overdraagt, Daniël Claas als pianist, Willeke Smits, kerkmusicus, componist en cantor, en Roel Bosch als dichter en presentator.

De toegang is vrij, opgave niet nodig. Er is een collecte voor de onkosten.

14 april 2024, 15.00-17.00 uur, NoorderLichtkerk, Bergweg 92a, Zeist.

foto's: John L. Bell, Willeke Smits, Daniël Claas, Roel Bosch



Activiteiten

Op zaterdagavond 13 april 2024 geeft het Monteverdi-kamerkoor een concert in de Johanneskerk.

Het concert met de titel 'My Spirit Sang All Day!', gaat over de natuur, over het voorjaar, over zingen, over vrolijkheid, over het leven. Er worden madrigalen gezongen van van Monteverdi, de 'Seven Poems of Robert Bridges' op muziek van Gerald Finzi en 'From the Bavarian Highlands' van Edward Elgar.

Het Monteverdi-kamerkoor is een enthousiaste groep zangers uit Utrecht met een grote passie voor muziek, oude muziek maar ook hedendaagse muziek. Het koor treedt ongeveer 8x/jaar op in concertseries in heel Nederland.

Het concert begint 13 april om 20.00 uur. Meer informatie vindt u op de website www.monteverdikamerkoor.nl. Daar kunt u ook kaarten voor het concert bestellen.

Reserveer de datum in u agenda en kom genieten van de prachtige muziek van Monteverdi, Finzi en Elgar.

Johan Doornenbal



Vieringen rond Pasen

De “stille week”, die uitloopt op het Paasfeest, is voor de kerk de meest centrale en bijzondere week van het jaar. Dan staan we stil bij de laatste dagen van Jezus op aarde, zijn lijden en bij zijn opstanding. Het is het hart van het geloof van de christelijke kerk. Dat vieren we met maar liefst 5 diensten van Palmzondag tot en met Eerste Paasdag. “Vieren” betekent hier niet altijd uitbundigheid, hoewel dat voor Pasen zeker wel opgaat. Maar de blijde boodschap van de Opstanding moet bevochten worden op de machten van het kwaad. En op ingetogen wijze staan we stil bij de verhalen die ons vertellen over dat gevecht. Daarbij stilstaan is ten diepste ook “vieren”, omdat we mogen geloven dat dit gevecht beslist is in de opstanding van Jezus.

Op 24 maart vieren we Palmpasen in een dienst waarin ds. Ans Pilkes uit Rhenen voorgaat, Centraal staat het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De leiding van de kindernevendienst is “op volle sterkte” aanwezig om met de kinderen en ons allemaal die intocht aanschouwelijk te vieren.

Op 28 maart is om 19.30 uur de Witte Donderdag – viering, waarin ds. Lennart Heuvelman voorgaat. We lezen de oude verhalen van de uittocht van Israël uit Egypte en over Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast. We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer en gedenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen voor zijn sterven.

Op 29 maart om 19.30 uur heeft de Goede Vrijdag viering een meditatief en ingetogen karakter. In deze dienst gaat voor ds. Hans Breunese. Het lijdensverhaal wordt gelezen en “aanschouwelijk gemaakt” met een aantal “veelzeggende” kruiswegstaties van Aad de Haas. Kruiswegstaties die te vinden zijn in de parochiekerk van Wahlwiller (Zuid Limburg) En na de lezing over het sterven van Jezus doven we de Paaskaars.

Op 30 maart om 22.00 uur is de Paaswake, waarin ds. Geertien Morsink voorgaat en waaraan ook de cantorij onder leiding van Jandirk Pronk medewerking verleent. Een viering die als het ware het omslagpunt is van het gedenken van het lijden en sterven van Jezus naar de Opstanding van Jezus. Ingetogenheid en feestelijkheid in één dienst. Het “Licht van Christus” wordt binnengedragen, we gedenken onze Doop, en we vieren de Maaltijd van de Heer.

Op 31 maart, Eerste Paasdag, vieren we het feest van de Opstanding van Jezus. Onze voorganger is ds. Lennart Heuvelman. We lezen enkele verzen uit Jesaja 51 en het verhaal van de Opstanding uit Johannes 20. Het kruis in onze kerk “komt tot bloei” en met de kinderen wordt het veertig-dagen-project afgesloten.

Graag ontmoeten we u en jou bij deze diensten om Jezus de Levende en om elkaar te ontmoeten.

Hans Breunese

Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

24/3: Palmzondag: ds. Ans Pilkes van Delft
28/3 Witte Donderdag: ds. Lennart Heuvelman
29/3 Goede Vrijdag: ds. Hans Breunese
30/3 Paaswake: ds. Geertien Morsink
31/3 Paasmorgen: ds. Lennart Heuvelman
7/4 mw Joke Stahlie

Autodienst

24 maart: Hans Neecke 454396 of 06 54233154 Palmpasen
31 maart: Derk Bretveld 456703 Pasen

Liturgie

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor donderdag 4 april sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:

Januari t/m maart: **Hans Neecke**

April t/m juni: **Teus Stahlie**